



MARANATHAKERK

Giessenburg PKN gemeente



NB Zondag 19 mei 2024 Pinksteren

Vandaag zondag 19 mei gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Yvette Pors voor. Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Arie Buizert.

Er is vanmorgen ook Kindernevendienst.

Volgende week zondag 26 mei 2024 gaat in de morgendienst Ds. G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel voor.

Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Adam de Goei en gospelkoor Chananja.

Een bijzondere dienst in het teken van het thema "Ga je levensreis, samen met Gods Geest" om daarin ook uiting te geven aan de viering van het Pinksterfeest.

Thema is "Ga je levensreis, samen met Gods Geest" om daarmee het Pinksterfeest tot uiting te brengen! Een mooie dienst met veel zang en muziek. Chananja en Adam de Goei brengen met hun repertoire en zang onze Heer en Heiland de eer toe.

Na de dienst is koffie, thee en fris en voldoende tijd en gelegenheid om je mening en geloof met anderen te delen.

Gaan we ook jou zien?

Collecte zondag 19 mei

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Gemeenteopbouw in Bangladesh.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

-Collecte uitleg

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. Met uw gift in de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in de Bengaalse dorpskerken om vitale gemeenten te kunnen zijn. Van harte bij u aanbevolen!

Bloemen

De bloemen van zondag 19 mei gaan met onze hartelijke groeten en al vast de felicitaties voor haar verjaardag naar zr. Jannie vd Berg - de Bruijn.

De bloemen worden weggebracht door Petra Schreuders.

Geloofskracht

Ik lees Filippenzen. Paulus benadrukt er nog maar weer eens hoe het zou moeten gaan als je in Christus gelooft. Hoe hij tot geloof is gekomen en wat hij er allemaal bij gewonnen heeft. Het geeft me het wat onbehaaglijke gevoel dat ik misschien teveel twijfels heb. Wat Paulus voor zeker lijkt te houden, is bij mij nog wel eens een vraag. Dat (gelukkig) zeldzame moment dat je denkt: "Is dit het nou?" en je met lege handen omhoog tuurt, maar niets ziet gebeuren. De keren dat een ander wel de antwoorden krijgt en jij niets hoort en zoekt naar dat zuchtje wind dat de Geest zou kunnen zijn. Had Paulus dat nou nooit? Gelukkig wel. De mooiste zin in de brief is te vinden in hoofdstuk 3, vers 10. Na alle overtuiging en zekerheid, zegt hij daar: "Ik wil Christus kennen." Ik wil is wat anders dan ik ken Christus. In die kleine

aarzeling ligt voor mij een wereld van verschil. Paulus zoekt ook. Heeft ook wel eens naar het suizen van de wind geluisterd zonder iets te horen. Wat hij in zijn brieven stevig opschrijft, is misschien een mooiere versie geweest van wat zich werkelijk afspeelde in zijn hart. Zoals alles op papier toch wat steviger staat dan dat we het zelf verwoorden. Een bevrijdend inzicht. Vriendelijke groet, Yvette Pors

Tijdelijke verhuur van de Pastorie

Zoals u weet, zal eind juli onze pastorie leegkomen door het vertrek van ds. Yvette Pors. Na de zomervakantie zal waarschijnlijk een Beroepingscommissie geformeerd worden. Naar verwachting zal de zoektocht naar een nieuwe predikant de nodige tijd in beslag nemen.

Het College van Kerkrentmeesters heeft daarom aan de Kerkenraad voorgesteld om de pastorie tijdelijk te gaan verhuren.

Op dit moment wordt nog uitgezocht wat exact de mogelijkheden/onmogelijkheden zijn voor een tijdelijke verhuur van de pastorie onder de nieuwe Huurwet van minister de Jonge, die onlangs is vastgesteld in de Tweede Kamer. Als ook de Eerste Kamer met deze Huurwet instemt, wordt deze wet mogelijk al op 1 juli a.s. van kracht en is tijdelijke verhuur van woningen slechts in uitzonderlijke gevallen nog toegestaan.

Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, lijkt het mogelijk om toch nog een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan, indien deze afgesloten wordt vòòr 1 juli, met een ingangsdatum van 1 augustus a.s. De tijd dringt echter als we, net als in de voorgaande vacante periode, een huurovereenkomst aangaan via een bemiddelingsbureau.

Onder het voorbehoud dat uit het bovengenoemde onderzoek inderdaad blijkt dat de tijdelijke verhuur nog formeel gerealiseerd kan worden, heeft de Kerkenraad toestemming gegeven aan het College van Kerkrentmeesters om de pastorie tijdelijk te gaan verhuren m.i.v. 1 augustus a.s. voor een periode van 12 maanden.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot één van de kerkrentmeesters!

Data ter herinnering

19 mei	Pinksteren
26 mei	Bijzondere dienst, 9.30 uur met Ds. Gert den Hartogh met organist Adam de Goei en gospelkoor Chananja
28 mei	Koffieochtend in de Stigt om 10.00 uur
31 mei	Maandsluiting Bredero's Hof 19.00 uur met Ds. Y. Pors
1 juni	Filmavond Meet Me in Ameide
23 juni	Openluchtdienst met spreker Arie de Rover en gospelband The New Adams Family.
30 juni	Aftreden en bevestigingsdienst
6 juli	Afscheid ds. Y. Pors 15.30 – 20.00 uur
7 juli	Afscheidsdienst ds. Y. Pors 14.00 uur

*De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 19 mei Kopij voor de Nieuwsbrief vóór **donderdag 16 mei** 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com*